

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: oktober 2023



KANOVERENIGING ODYSSEUS

Inhoudsopgave

- Inhoudsopgave**
- Van de voorzitter**
- Sluittingstocht naar de abdij van Egmond**
- Laatste door Henk georganiseerde zoutwatertocht**
- Kantinesluiting**
- Kanoën als het wat kouder wordt**
- Kanopolonieuws**

Van de voorzitter

Zoals ik in het voorjaar aankondigde dat de dagen gingen lengen en het steeds drukker werd op iedereen geschikt is. Ik ga het nog niet verklappen. Piet zal jullie daar verder over inlichten in deze nieuwsbrief.

De dagen worden korter en op het water is het al weer een stuk minder druk. Het wordt al vroeg donker en nog even en dan klopt er al weer iemand aan uit Spanje. De laatste bardienst voor de clubavond is inmiddels gedraaid. Er zal dus niet meer in clubverband worden gevaren op de woensdagavond.

Voor diegenen die toch gaan varen in het donker: zorg er voor dat je zichtbaar bent met een rondom schijnend wit licht.

Maar terugkijkend op de zomer, wat hebben we toch een leuke zomer mogen beleven. Mede door het jubileumjaar 50-1 en natuurlijk het feest zelf.

Het vaarseizoen willen we afsluiten met een mooie tocht op zondag 29 oktober die voor iedereen geschikt is. Ik ga het nog niet verklappen. Piet zal jullie daar verder over inlichten in deze nieuwsbrief.

Maar ik wil toch even een tipje van de sluier oplichten: ik ga zelf een cake bakken die meegaat in de kajak voor onderweg bij de koffie. Bij terugkomst wordt gezorgd voor een natje en een droogje. De bar is geopend en het eerste borreltje wordt aangeboden door Odysseus.

Lijkt het je leuk om mee te varen en na afloop gezellig na te zitten en stoere zeemansverhalen uit te wisselen, meld je dan aan (zie verderop in deze nieuwsbrief).

Jullie voorzitter, Roland Boogaard



Sluittingstocht naar de abdij van Egmond

Op 29 september gaat de wintertijd weer in. Dat is een goede reden voor een sluitingstocht. Je kunt immers "uitslapen". Deze tocht is uitermate geschikt voor de rustige vaarders

Dus: de sluitingstocht is op zondag 29 oktober
Aanwezig op club: 09:30 uur
Vertrek: 10:00 uur
Aanmelden bij: Piet Loos (zie onder)

Wat gaan we doen: vanaf de club varen we via de Hoevervaart langs het Maalwater naar de abdij in Egmond.
Afstand: ca. 8 km heen en 8 km terug
Pauze van ca. 1 uur bij de abdij met cake van de voorzitter.
 Gelegenheid om de vindertuin en het bankje van broeder Cor Dekker te bezoeken.
Terugtocht naar de club.
 Voor diegenen die te vermoeid zijn, staat de botenwagen gereed, om mee terug te rijden.
 Aangekomen op de club worden we nog verwenst met soep en een broodje.

Geef u allen op voor deze mooie tocht.
 Op de [website](#) of op de inschrijffijf op de club.

Info bij : Piet en Irma Loos



Laatste door Henk georganiseerde zoutwatertocht

Op zaterdag 16 september j.l. is gelukkig weer een tocht op zout water gevaren en wel onder ideale omstandigheden. Dit werd wel eens tijd ook want een aantal grootwatertochten konden door de grillige weersomstandigheden van dit jaar niet doorgaan.

We (6 man) zijn vertrokken vanaf 't Kuitje aan het Balgzand bij Den Helder. Voor mij altijd een prachtig stukje wadden waar ik ruim 60 jaar geleden al met de (vurenhouten) kano vanuit het centrum van Den Helder naar toe peddelde. Toen, maar ook nu nog een waar eldorado waar in grote lijnen niet veel veranderd is. Vertrekken met hoog water vanaf een bedje van zeekraal. Noordwaarts over de Napoleondam langs de kop van de Helderse haven, waarbij de Teso-boot goed in de pelling werd gehouden. Lunch aan de westkant van de Razende Bol, gadeslagen door een groot aantal zeehonden. Nog even gezwommen en gewandeld. Heerlijk rond De Bol gevaren en op de terugweg nog een stop op het strand van Texel. We moesten toch wachten op het kenteren van het tij. Terug met laag water bij 't Kuitje met zicht op de droogvallende platen en onder de modder aan wal komen. Een lange wonderschone dag met 32 km op de teller.

Zelf had ik er niet eens zo bij stilgestaan, maar tijdens de lunch op De Bol werd mij een lekkere fles whiskey aangeboden alsmede een felkleurige cap ter gelegenheid van de laatste door mij georganiseerde zoutwatertocht namens de zeekano commissie. Nogmaals dank aan de gulle gevers!

Er ligt weliswaar nog 1 tocht in het verschiet (15 oktober a.s.) maar dat is op het Markermeer en dus geen zout watertocht. Ook dit is boeiend om te varen maar net even anders. Geen getij!



Een veel aan mij gestelde vraag is "ga je helemaal stoppen met grootwater-varen?" Welnu, dat is beslist niet het geval. Ik wil nog zo lang mogelijk van het grote (maar ook van het kleine) water genieten. Aan de tochten die mijn opvolger gaat organiseren zal ik zoveel mogelijk deelnemen evenals aan andere ongeplande - en buitenlandse tochten alsmede met de dinsdaggroep.

Ria heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. Zij is als ervaren zeekano-instructeur een ideale opvolger. Met haar ervaring en kennis blijft de zeekano commissie in goede en verantwoorde handen. Het voelt goed dat zij deze taak van mij over gaat nemen en ik wens haar veel plezier met de zeekano groep van Odysseus.

Henk Zwagerman

Mededelingen

Kantinesluiting

Met het korten van de avonden voor de kanoërs en het stoppen van de drakenboottrainingen op de woensdagavonden heeft het openhouden van de kantine op deze avonden ook geen zin meer. Dus vanaf heden is de kantine op de woensdagavonden gesloten.

De kantinecommissie wil iedereen hartelijk bedanken voor de bezoeken welke ze aan de kantine hebben gebracht en uiteraard alle barvrijwilligers die door hun inzet deze kantinebezoeken mogelijk hebben gemaakt.

Hartelijk dank en hopelijk weer tot volgend jaar wanneer de kantine vanaf half april 2024 weer open gaat.

Kanoën als het wat kouder wordt

Bovenstaande berichten hebben misschien de suggestie dat, nu het wat frisser/kouder gaat worden, het afgelopen is met varen.

Niets is minder waar. **Op kou kan je je kleden!**

Op de zondagochtend gaan de stoere kanoërs en draken in ieder geval door. Na afloop, zo rond 11:15 - 11:30 uur, gaan we aan de koffie of thee en met wat mazzel wat lekkers.

Degenen die, om wat voor reden dan ook, niet gaan varen zijn dan overigens ook van harte welkom.

Let op geschikte kleding en draag een warm vest als het echt koud wordt. Er zijn genoeg mensen die je kunnen adviseren.

In principe vertrekken de kanoërs om 10:00 uur (dat wil zeggen "dan zitten we vaarklaar in de boot"), tenzij anders is afgesproken.



Kanopolonieuws

Martijn Rol

Onderstaande berichten staan op [kanopolo.nl](#). Een link naar deze website vind je standaard onderaan deze nieuwsbrief.

Europese weekend (7 en 8 oktober) speelde de Europese top in het Spaanse Arcos de la Frontera om het Europese Clubkampioenschap Kanopolo. De beste twee teams van elk land, in zowel de heren- als de damesklasse, namen deel. Namens Nederland waren dat landskampioen Viking Venlo en Odysseus bij de Heren en landskampioen Keistad bij de Dames.

Odysseus zat in een poule met maar liefst vijf tegenstanders. De nummers 1 en 2 gingen over.



Het werd een 19e plaats voor Ody A.

Dat was zeker niet waar Odysseus voor kwam. In de 1e poule met 2 finalisten (blijkt achteraf) en het mindere spel van ons team bracht Odysseus in de achterhoede

In combinatie met 2 ziekten (Jort en Dylan) en een slechte organisatie hier in Spanje hebben de mannen die wel speelden er het beste van gemaakt.

Incasseren en weer op naar betere resultaten volgend jaar!



Open Training Jong Oranje
 Jonge talenten die mee willen doen met Jong Oranje (Heren onder 21 jaar), kunnen op zondag 12 november deelnemen aan een Open Training. Iedereen binnen de leeftijdscategorie is uitgenodigd. Locatie: HWC Helmsvaarders in Helmond, Tijdstip van aanvang: [Lees meer...](#)



Nieuwe NK organisatie
 Goed nieuws van het vacature-front! Met trots kunnen we aankondigen dat er opvolging is voor de onlangs gestopte Joris Heesakkers. Alex Riedijk en Jens Schulte zullen komend jaar de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen op [Lees meer...](#)



Joris Heesakkers gestopt
 Na de spannende finale van de Hoofdklasse afgelopen weekend, nam Kanopolo Nederland afscheid van Joris Heesakkers als toernooidirecteur van het NK. Joris heeft zich meer dan 20 jaar ingezet voor de ontwikkeling van de sport. [Lees meer...](#)



Venlo landskampioen
 In Den Haag heeft het eerste team van Viking Venlo de landstitel gewonnen. De Venlonaren wonnen in een spannende finale van titelverdediger Odysseus (Alkmaar) met 3-2. Dit jaar werd de competitie voor het [Lees meer...](#)

Kanovereniging Odysseus

Opgericht: 4 september 1973
 Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact bestuur: [e-mail](#)

Contact met de ledenadministratie via e-mail
 Wijzigingen m.b.t. adres, telefoonnummer, e-mailadres, botenhuur of -stelling, opzeggingen en eventueel andere wijzigingen graag doorgeven via bovenstaand e-mailadres.

- Downloads:**
- [Statuut](#)
 - [Huishoudelijk Reglement](#)
 - [Contributie- en stallingsvoorwaarden](#)
 - [Gebruik van verenigingskano's](#)



Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody Jeugd Ody Drakenboot

Deze e-mail is verzonden aan jkraatwijk@gmail.com • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@akvoodyssus.nl toe aan uw adresboek.

